

Normalt at flytte katolske præster

22. jul 2003 DEN KATOLSKE KIRKE: Præster i den katolske kirke er ikke udsat for en despotisk rykken rundt. Det turde være en grundløs beskyldning

Af Jesper Fich

I Kristeligt Dagblad den 3. juli kunne man på forsiden læse om »katolsk biskop i stormvejr« - på grund af en præsterokade, der omfatter 17 præster.

Kristeligt Dagblad bemærker rigtigt, at biskoppen kun har indflydelse på de 11. Alligevel fremstilles flytteri sådan, at udenforstående kan få det indtryk, at den katolske biskop hen over hovedet på menigheder og ikke mindst præsterne selv flytter rundt på en femtedel af sine præster.

Den fremstilling er imidlertid så langt fra virkeligheden og den lødighed, man kan forvente af Kristeligt Dagblad. Som medlem af biskoppens råd er jeg medvidende om dispositionerne. Sagen er, at efterårets præsterokade er temmelig udramatisk, selvom den ved mange sammenfald bliver usædvanlig stor. Langt størstedelen har helt naturlige forklaringer, såsom at ordenfolk er blevet tildelt nye opgaver. *fn* er nyviet og flytter tilbage til Danmark, én indtræder i et kloster, nogle andenpræster (kapellaner) får nye opgaver og glæder sig til at komme i gang.

Kun én enkelt fast udnævnt sognepræst, sognepræsten i Ålborg, flytter, men den forflyttelse ligger uden for biskoppens jurisdiktion. I den katolske kirke sonderer vi mellem præsternes udnævnelsesformer:

»andenpræst/kapellan«, »konstitueret sognepræst« og »sognepræst«. Vi gør det, fordi vi tillægger udnævnelsesstatus betydning. En udnævnelse til sognepræst tilkendegiver både over for præsten og menigheden, at udnævnelsen har mere permanent karakter, mens de andre udnævnelser er mere eller mindre provisoriske.

I Kristeligt Dagblad kan man læse om nogles utilfredshed med rokaden, hvad angår to præster. Af disse to er den ene for øjeblikket konstitueret sognepræst i Fredericia og i sit første selvstændige embede i Danmark, mens den anden er viet for blot tre år siden og er ansat som andenpræst i Taastrup. Det er helt normalt, at nye præster flytter efter en periode, og årsagerne hertil er mange. De første udnævnelser sker næsten altid som et led i uddannelsen, og det kan være gavnligt både af hensyn til den enkeltes egen udvikling og menighedernes trivsel. Det håber vi også vil vise sig at være tilfældet i denne situation.

Det ligger nær at læse Kristeligt Dagblads artikel på en måde, som skyldes de 17 flytninger en despotisk rykken rundt. Det turde være en grundløs beskyldning.

Jesper Fich, Marielystvej 16, Frederiksberg