

Fyringen af Katolsk Orienterings redaktør i 1997 - Bilag A

Meddelelse i Katolsk Orientering 26. november 1997, forsiden

Willem Wuyts O. praem. går som redaktør

«katolsk orientering» chefredaktør og ansvarshavende redaktør siden 1974 pastor Willem Wuyts O. Praem. har den 18. november meddelt biskoppen, at han nedlægger sit mandat som chefredaktør og ansvarshavende redaktør for bladet.

Redaktionssekretær Knud Helsted Kluge er fra samme dato konstitueret som ansvarshavende redaktør i henhold til Presseloven.

Lars Mesterschmidt
Generalvikar

Redegørelse fra biskoppen

Det er «katolsk orientering» læsere bekendt, at der såvel blandt læsere som i den danske katolske offentlighed har været uenighed om bladets redaktionelle linie. Jeg har også selv både her i bladet og på anden vis givet udtryk for min egen uenighed med redaktøren pastor Willem Wuyts, hvad bladets status som bispedomsblad angår, d.v.s. som et blad, der «udgives af det katolske bispedømme i Danmark», og som «regelmæssigt og vederlagsfrit tilsendes alle katolske husestande i Danmark». (Jfr. 'Retningslinier for udgivelsen af Katolsk Orientering' 1.1., godkendt af biskop Hans L. Martensen den 17. april 1989).

Bladet «har biskoppen som den egentlige udgiver» ... og kan for så vidt «karakteriseres som et bispedomsblad». (Jfr. 'Bemærkninger til retningslinier for udgivelsen af Katolsk Orientering' til 1.1-1.2).

På pastoralrådsmødet i juni i år blev jeg opfordret til at optage en dialog med redaktionen vedrørende bladets linie. Jeg mødtes med redaktionen den 7. august. Allerede på dette første møde viste det sig, at vi så meget forskelligt på nogle afgørende spørgsmål. For at gøre vores fortsatte drøftelser konkrete lod jeg udarbejde et foreløbigt arbejdsblad, som blev tilsendt redaktøren til udtalelse, så det derefter kunne danne grundlag for samtalerne. Denne fremgangsmåde fandt pastor Wuyts imidlertid uacceptabel og erklærede, at han på disse betingelser ikke kunne fortsætte samtalerne. På denne baggrund foregik der en brevveksling mellem pastor Wuyts og mig, der mandede ud i, at han den 18. november meddelte mig, at han trækker sig tilbage som bladets redaktør.

Det er altid smerteligt, at en konflikt ender på denne måde. På den anden side kan og skal det ikke skjules, at der også kan være konflikter inden for vores egne rækker, der gør et samarbejde umuligt. Det er da vigtigt, at det kan opføres på en værdig måde og med gensidig respekt parterne imellem.

Derfor ønsker jeg at understrege, hvad jeg også personligt har skrevet til pastor Wuyts, at jeg på mange måder værdsætter hans faglige dygtighed som redaktør igennem så mange år, hvilket han med rette har vundet stor anerkendelse for. Derfor skal der også fra mig som udgiver af bladet lyde en oprigtig tak til ham for et stort og kvalificeret arbejde, en tak som ikke skal overskygges af den omtalte uenighed.

Czesław Kozon
Biskop

Sidst ændret den
25.07.03

Klik [her](#) for at komme
tilbage

Send kommentar til vores
[Webmaster](#).