

# Fyringen af Katolsk Orienterings redaktør i 1997 - Bilag F

Kopi af Læserbrev i Katolsk Orientering 10. december 1997

---

## Er målet nu nået?

*Torben Riis* startede på pastoralrådsmødet i juni 1997 et massivt angreb på "katolsk orientering" (se k.o. nr. 11, 1997), Han konkluderede blandt andet, at chefredaktøren "udtrykker og fremmer en opinion, der afviser kirkens belæring og endog bruger lederpladsen hertil". Denne sætning var et groft misbrug af en udtalelse fra biskop Martensen, som 9 år forinden med disse ord havde kritiseret en (1) bestemt lederartikel, som endda ikke var skrevet af chefredaktøren, men af det højagtede - nu afdøde - andet medlem af redaktionen, *Hans Jørgen Johansen*.

Formålet med angrebet var klart: dels et nyt k.o. som er andet end "en tumbleplads for en snæver kreds af utilfredse katolikker" (Torben Riis' karakteristik), dels en ny chefredaktør. Det sidste blev ganske vist ikke sagt udtrykkeligt, men lå overalt mellem linjerne, f.eks, når T.R. påstår, "at redaktionen..., generelt forsømmer at formidle og forklare centrale trossandheder og derved medvirker til at sprede forvirring og misforståelser om kirkens lære i og uden for den katolske menighed i Danmark".

Den storm af protest, der rejste sig, har nu vist sig at have været forgæves. Biskoppen har valgt ikke at lytte til stormen. Han har derimod bedt en anden af k.o.'s kritikere, Erling Tiedemann, om at nærlæse de sidste 5 årgange af k.o. (92 numre). Når man finkæmmer et blad som k.o. med et så følsomt stof som det kirkelige, er det givet på forhånd, at man flere steder falder over visse mangler og fejlvurderinger og også en kritisk tone, som ikke alle kan høre kærligheden til kirken klinge med i. Levende journalistik vil altid vække modsigelse. Den bevirker imidlertid, at man bliver læst. Det er godt at medvirke til eftertanke, personlig udvikling og stillingtagen. Det er bedre at skabe debat, end ikke at

blive læst.

Nu har biskoppen ladet os vide, at pastor Wuyts "den 8. november meddelte mig, at han trækker sig tilbage som bladets redaktør". Det er dog vigtigt her at tilføje, at biskoppen selv den 13. november havde skrevet til pastor Wuyts: "Som konsekvens af den aktuelle tingenes tilstand vil jeg derfor bede dig om at nedlægge dit hverv som ansvarshavende redaktør". Det er altså biskoppens egen opfordring, Wuyts nu har imødekommet!

"katolsk orientering" vil leve videre. En ny chefredaktør står muligvis allerede i kulisserne. Biskoppen har flere gange betonet, at et bispedømmeblad som k.o. er biskoppens blad. I sidste instans er det selvfølgelig rigtigt, men netop dette "i sidste instans" er et vigtigt aspekt. For også vi, katolikkerne i Danmark, er så sandelig bispedømmet! Det handler om et grundlæggende kirkesyn. Biskoppen og vi er ikke et enten-eller, men et både-og. Derfor håber vi inderligt, at den balance mellem at være biskoppens blad og læsernes blad, som k.o. på en god måde har evnet at bevare, også må kunne holdes under en ny ledelse. "Communio et Progressio" er titlen på det romerske dekret, som de officielle retningslinjer for k.o. bygger på. Det betyder "Fællesskab og Fremgang". Det kan umuligt oversættes med "kæft, trit og retning".

Til allersidst skal der her lyde en varm tak til mennesket, præsten og redaktøren Willem Wuyts.

(Underskrevet af i alt ca. 300 danske katolikker, heraf 19 ordenssøstre og 19 præster)

---

Sidst ændret den  
25.07.03

Klik [her](#) for at komme  
tilbage

Send kommentar til vores  
[Webmaster](#).