



VI ER OGSÅ KIRKEN

- en forening af katolikker

Nyhedsmail

Veok's nyhedsmail nr. 1

17-aug-2004

Dette er det første nyhedsmail fra VEOK.

Vi vil forsøgsvis sende nyhedsmail med breve og artikler, vi modtager fra foreningens samarbejdspartnere i ind- og udland, eller som vi har klippet fra andre medier. En stor del vil være på engelsk eller tysk. Vi har desværre ikke resurser til at oversætte. Hvor mange nyhedsmails, vi kommer til at sende afhænger af mængden af relevante nyheder, vi modtager.

Nyhedsmail'en udsendes til de medlemmer, hvor vi kender e-mail adressen. Hvis du ikke ønsker at modtage disse mails fremover, så giv os venligst besked. Adressen står nederst på dette brev.

Orientering fra formand og bestyrelse vil fortsat blive sendt i nyhedsbreve, som tilgår alle foreningens medlemmer.

Fra vor søsterorganisation har vi modtaget følgende den 16-aug-04:

Kjære venner i Danmark!

Vi er i ferd med å samles igjen etter sommerferien, og jeg har presentert tanken på et skandinavisk samarbeid for "mitt" styre. Der er full tilslutning til denne tanken, men vi har for tiden ikke formening om form, men tidspunkt må sannsynligvis bli neste år en gang?

Jeg har ikke vært i kontakt med noen i Sverige, men det er vi også innstilt på å få våre venner derfra med.

For tiden er vi iferd med å forberede vårt fjerde seminar senere på høsten, som sammen med vårt årsmøte vil finne sted den 13. november.

Beste hilsen

Aasmund Vik, Oslo

styreleder "Også vi er Kirken - Norge" vierkirke@yahoo.no

Katolsk krise er en tillidskrise

KATOLICISME: Hvis ikke nutidens pave og biskopper lytter til de bekymrede katolske lægfolks berettigede ønske om reformer, kan man frygte en ny kirkesplittelse og reformation

Af Kaare Rübner Jørgensen



VI ER OGSÅ KIRKEN

- en forening af katolikker

Nyhedsmail

Benny Blumensaat, katolsk præst i Esbjerg, beklager i et læserbrev i Kristeligt Dagblad, at der findes "katolikker, som modarbejder paven, som modarbejder biskoppen, og som ikke er i overensstemmelse med katolsk tro og lære".

Blumensaat tænker på bevægelsen, "Vi er også Kirken", og mener, at den "er udtryk for et oprør, der kun fører yderligere splittelse med sig."

Nu er denne bevægelse et løst netværk af skuffede katolikker, så jeg kan kun tale på egne vegne. Men her er nogle af de forhold, der ifølge min mening er kritisable: at paven, kurien og biskopperne i årtier, om ikke længere, har set gennem fingre med præsters, munkes og nonners overgreb på børn og unge og kun modvilligt har villet samarbejde med de civile myndigheder om at opklare forbrydelserne.

At det forties, at præsteskrabet i den vestlige verden som følge af det påtvungne cølibat er blevet en magnet for homoseksuelle (jvf. den nye skandale i Østrig).

At præster skal underskrive en anti-modernisme-ed, dvs. i princippet tage afstand fra de seneste 200 års natur- og samfundsvidenskabelige erkendelser. At der føres hemmelige processer i Vatikanet mod teologiske videnskabsmænd (f.eks. Küng-sagen).

At Andet Vatikanerkoncil's mere bibelske kirkesyn glemmes, ja direkte modarbejdes af kirkens ledelse.

At kirken er topstyret af mænd, der som andre diktatorer bøjer loven efter forgodtbefindende (f.eks. ved helgenkåringen af Mother Teresa) og kræver kæft, trit og retning af deres "undersåtter".

At kirkens ledere støtter verdslige diktatorer (f.eks. pavens venskab med Chiles eksdiktator Pinochet)

At kirkens ledere afviser hjælpeforanstaltninger, der kan forhindre mennesker i at dø af sygdom, sult og fattigdom i Den tredje Verden

At henrettelse af forbrydere og iværksættelse af krige, hvor tusindvis af uskyldige mennesker dræbes, betragtes som mindre kritisabelt end abort og medlidenhedsdrab (se f.eks. kardinal Ratzingers brev til de amerikanske biskopper, trykt i L'Espresso den 3. juli i år).

At kirkejuridiske principper og paragraffer er vigtigere end mennesker (se Lars Messerschmidt i Kristeligt Dagblad den 3. juli i år)

At kvinder behandles som andenrangs katolikker og generelt opfattes som andenrangs mennesker, og at lægfolket skal acceptere at være uden indflydelse - selv på områder, hvor det har større viden og erfaring end gejstligheden (f.eks. mht. familiepolitik)

Listen er lang og kunne sagtens gøres længere, især hvis man inddrog fortidige forhold, f.eks. Pius XII's antisemitisme og sympati for fascistiske regimer og det manipulerede og forfalskede grundlag for Første Vatikanerkoncil's erklæring om pavens ufejlbarlighed.

Den nuværende krise i den katolske kirke er en tillidskrise, og har sin rod i forskellige opfattelser af vor kirkes væsen. Er kirken primært en religiøs-juridisk institution eller er den en religiøs-social forsamling af mennesker? Er den udelukkende identisk med paven og biskopperne, eller er den det troende folk i sin totalitet? Skal dens ledere globalt og lokalt føre en politik, som især er til gavn for den kirkelige institution, eller skal det være en politik, der tager udgangspunkt i og tilgodeser de troendes religiøse og sociale behov?



VI ER OGSÅ KIRKEN

- en forening af katolikker

Nyhedsmail

Disse modsætninger, som her er trukket lidt skarpt op, er dog langfra nye. Allerede i senmiddelalderen fandtes en lignende diskussion om kirkens væsen, for også dengang var der mange katolikker, der gav udtryk for deres utilfredshed med den kirkelige ledelse. Resultatet af, at paven dengang ikke ville lytte og ændre de kritisable forhold, kender vi: den lutherske reformation. Lytter nutidens pave og biskopper ikke til bekymrede katolikkers berettigede ønske om grundlæggende reformer, kan man frygte en ny og ligeså alvorlig kirkesplittelse.

Det gør blandt andre den fremtrædende amerikanske teolog Paul Lakeland i sin nye bog "The Liberation of the Laity. In Search of an Accountable Church"(Frigørelsen af lægfolket. På jagt efter en ansvarlig kirke, red.).

I stedet for at kritisere en lægbevægelse som "Vi er også Kirken", skulle pastor Blumensaat hellere glæde sig over, at vi ikke har forladt vor kirke. Således som cirka 30.000 andre har gjort det inden for de seneste 30 år!

Kaare Rübner Jørgensen
mag.art. i historie
Peter Bangs Vej 137, Frederiksberg
ruebnerjo@adr.dk 3879 1804

Indholdet i de breve og meddelelser, der bringes i VEOK's nyhedsmail, er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdninger.

Henvendelse til redaktionen af VEOKs nyhedsmail:
Monique Buch, ansvarshavende
Madvigs alle 12
1829 Frederiksberg C
Tlf: 3324 3040
Buch@VEOK.dk
