



Da ikke alle vore medlemmer læser Katolsk Orientering, udsender vi her formandens kommentar til pavebesøget i Storbritannien i september.

Pavens besøg i Storbritannien (Indlæg i Katolsk Orientering nr. 17, 22. oktober 2010)

Jeg var i England i september og fik derved mulighed for at følge pavens besøg i Storbritannien. Langt hen ad vejen kan jeg tilslutte mig skildringen af besøget i K.O. nr. 16. Også jeg fik et positivt indtryk af pave Benedikt. Han virkede ydmyg og fremstod som et rart og venligt menneske. Der var intet rottweiler over ham. Og det var godt at opleve.

Ifølge medierne var besøget en succes. For mig at se var det nu kun på Billedbladsniveauet, for hvor langt kom han med sine mærkesager? Paven talte nok om omsorg for de fattige, de syge og de gamle, men straks han havde forladt landet, gik den nye regering i gang med at beskære tilskuddet til netop disse grupper. Det lykkedes ham heller ikke at få regeringen til at opgive sit forbud mod at diskriminere på skole- og adoptionsområdet. Men værst af alt kunne en frisk meningsmåling blandt praktiserende katolikker vise, at 70% af dem bakkede op om kvinders ret til abort, at 90% gik ind for prævention og 89% for kunstig befrugtning (The Independent, 19.7.10).

Var der god grund til at advare mod den ekstreme ateisme, sprang kæden dog af, når han i samme moment hævdede, at et samfund uden Gud kunne føre til nazistiske rædselsgeringer.

Han glemte, at de mest fremtrædende nazister var født og opdraget som katolikker og gang på gang henviste til Gud i deres talere. Han glemte endvidere den ubehagelige sandhed, at det var ganske almindelige, pæne kristne tyskere og østrigere, der udførte grusomhederne i de besatte lande, og at nazismens masse møder i høj grad var præget af katolsk mystik. Se bare filmen "Triumph des Willens" fra 1934. Han glemte også, at der var lande med en katolsk regering og befolkning, der om muligt var endnu mere aktive, når det drejede sig om at slagte jøder (Slovenien og Kroatien). Som historiker "køber" man ikke pavens sammenkobling af ateisme og systematisk masseudryddelse af anderledes troende og tænkende. Den kan desværre også finde sted i kristne lande.

Tilbage står regningen. 20 mill. engelske pund regner man med, de fire dages besøg har kostet. Indtil nu har den katolske kirke kun har fået indsamlet fem mill. af de otte, den skal betale. Så Benedikt efterlader kirkerne i Storbritannien i dyb gæld. Man kan derfor ikke lade være med at spørge, hvad var det hele værd?

Kaare Rübner Jørgensen

En meget fyldigere redegørelse med refleksioner og kommentarer kan findes på vor hjemmeside www.veok.dk under dokumentation.