



Kirke i krise

Kaare Rübner Jørgensen i Kristeligt Dagblad 20-nov-2010.

Nedenfor bringes Kaare Rübner Jørgensens manuskript til et læserbrev. Kristeligt Dagblad bragte 20-nov-2010 indlægget i forkortet form. De afsnit der ikke var med i avisen er nedenfor markeret med gult.

Uroen breder sig i den katolske kirke, og vreden og bitterheden er stor. I begyndelsen af maj blev den meget populære, men også noget kontroversielle præst på Nørrebro Reinhold Sahner suspenderet af biskop Czeslaw Kozon.



Pastor Reinhold Sahner

Det skete, efter at biskoppen havde hørt rygter om, at præsten skulle have foretaget sig noget upassende seksuelt.

Til glæde for mange og til ærgrelse for andre kunne Københavns Politi dog den 2. juni meddele, at det ikke havde fundet noget strafbart i Sahners adfærd. Biskoppen ophævede derfor suspensionen af pastor Sahner, men præsenterede ham for en skriftlig påtale. Indholdet i denne holdes hemmeligt, men så meget er kendt, at Sahner ikke kunne godkende det, hvorfor han nægtede at modtage den.

I DR's dokumentar den 3. november fremgik det, at det var en lærerinde på det katolske Niels Steensens Gymnasium, hvor Sahner også underviste, der under en fest havde set ham foretage sig noget, som ingen af de øvrige deltagere havde observeret. Hun, der har ønsket at være anonym, havde ladet disse "synsoplevelser" gå videre til den tidligere katolske præst og munk David Vincent Nielsen, der derpå havde rapporteret dem til biskoppen. Udsendelsen viste imidlertid også med al evidens, at det ikke så meget var kvindens oplysninger som ønsket om at straffe Sahner for hans liberal-teologiske synspunkter, der havde været den stærkt konservative ex-munks egentlige motiv. At biskoppen ikke har kunnet gennemskue dette personlige element i beskyldningerne, vidner om manglende dømmekraft og menneskekundskab.



Men sagen slutter ikke her. Efter at være blevet rensset forlod Sahner Danmark for at tiltræde en stilling som præst for den tyske menighed i Bogotá i Columbia. Det var noget, der var blevet besluttet allerede i 2009, så det havde intet med de nedrige og hadefulde beskyldninger imod ham at gøre. Men det, at Sahner nu skulle virke i et andet land, kunne hans modstandere i Danmark heller ikke tolerere. En af dem sendte i sin selvretfærdige emsighed for nylig ærkebiskoppen i Bogotá en anonym mail med scannede udklip fra danske formiddagsblade. Selv om ærkebiskoppen næppe kunne forstå andet af den danske tekst end ordet 'pædofili', var det nok til, at han fyrede Sahner og beordrede ham rejse tilbage til Europa.

Det er en uhyre trist historie – ikke kun for Sahner som præst og menneske, men også for det katolske miljø i Danmark. Den viser jo, at der er kredse inden for kirken, som i deres iver efter at opretholde en hjernedød kirke, hvor pavernes ord altid er den skinbarlige og uomtvistelige sandhed, ikke holder sig tilbage for at udsprede falske og ondsindede rygter om præster, som prøver at forholde sig kritisk til de forbud og forskrifter, en set med vore øjne uvidende fortid har formuleret. Da Czeslaw Kozon blev biskop i 1995, valgte han som sit valgsprog "Veritatem in caritate" – Sandhed i kærlighed. Havde han håbet, at disse ord kunne kendetegne den katolske kirke under hans ledelse, må han i dag være en skuffet mand. For der har ikke været megen sandhed, endsige kærlighed i denne sag.

*Kaare Rübner Jørgensen
mag. art. i historie, formand for "Vi er også kirken"
Peter Bangs Vej 137
2000 Frederiksberg*