

Kristeligt Dagblad

Torsdag
7. april 2005

Husk paven – på godt og på ondt

KATOLICISME Selv om pave Johannes Paul II fortjener respekt for mange ting, må man ikke glemme, at han har stået i spidsen for en kirke, som har vendt mange troende katolikker ryggen

Af Lennart Skov-Hansen

Efter at have udtrykt respekt for den karismatiske nu afdøde Pave Johannes Paul II så må man ikke glemme, at selv samme Pave i årtier har stået i spidsen for en kirke, som har vendt mange troende katolikker ryggen. Dette er sket – og sker fortsat – fordi den katolske kirke i sin morallære er helt ude af trit med, hvorledes mange katolikker lever deres hverdag og i øvrigt har ønsket til et kristent fællesskab inden for kirken. Her tænkes især på den katolske kirkes afvisning af prævention, fraskilte og gengifte troendes adgang til sakramenterne, kvinders ligestilling inden for kirken tillige med lægfolks indflydelse på valg af præster, udnævnelse af biskopper samt medvirken ved kirkelige handlinger.

Fremfor at lytte og være åben for ændringer, så vælger kirken ikke blot at afslå, men oven i købet at udstøde kritiske katolikker af fællesskabet. Dette sker på internationalt plan, men også i vor egen danske katolske kirke, hvor Pavens forlængede arm, biskoppen, for ikke længe siden afskedigede en sognepræst og vendte ryggen til en stor menighed, som han følte var ”kommet på afveje”.

Selvom den magtfulde, internationale katolske kirke tilsyneladende gør som den vil, så er det bestemt ikke i overensstemmelse med det kristne budskab at fordømme, udelukke og vende ryggen til kritikere. I dette lys må man tillade sig at se de fremskridt inden for fred, retfærdighed og menneskerettigheder, som den afdøde Pave i øvrigt har stået for.

Under den store virak omkring den afdøde Pave og valget af en ny er der desværre heller ikke megen hjælp og lindring at hente for de millioner af troende HIV ramte katolikker – især i Afrika – som af kirken er forment adgang til prævention. Det samme gælder for ligeledes millioner af fattige, troende katolikker, der lever i slummen – især i latinamerikanske lande, hvor den tidligere Pave forbød progressive præster at leve det kristne budskab ud ved over for lokale magthavere at kræve anstændige forhold for de fattige og udstødte.

Den kattelæm for fornyelse inden for den katolske kirke, som Pave Johannes den 23. (afdøde Paves forgænger) efterlod sig, synes hermetisk lukket, hvilket ikke tyder godt for en tid, hvor verden har brug for at få afmonteret fundamentalistiske holdninger inden for alle religioner for at nå frem til en fredeligere sameksistens.

Lennart Skov-Hansen
Katolik

Pilevej 73
4340 Tølløse

VEOK's Nyhedsmails udsendes til de medlemmer, hvor vi kender e-mail adressen. Hvis du ikke ønsker at modtage disse mails fremover, så giv os venligst besked. Adressen står nederst på dette brev.

Nyhedsmail'en vil også kunne læses på vor hjemmeside: www.VEOK.dk
Orientering fra formand og bestyrelse vil fortsat blive sendt i nyhedsbreve, som tilgår alle foreningens medlemmer per e-mail eller post.
Indholdet i de breve og meddelelser, der bringes i VEOK's nyhedsmail, er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdninger.

Henvendelse til redaktionen af VEOK's nyhedsmail:
Monique Buch, ansvarshavende
Madvigs alle 12
1829 Frederiksberg C
Tlf: 3324 3040 - Buch@VEOK.dk

Foreningen VEOK - Vi-Er-Også-Kirken - www.VEOK.dk
Formand: Kristine Fog-Morrisette, Møllehaven 28, 3550 Slangerup - Formand@VEOK.dk
