

VEOK's Nyhedsmail nr. 24

To pope or not to pope

Elke Vandeperre

I disse dage, hvor hele verden helt ud i de fjerneste hedenske afkroge synes at have omvendt sig til katolicismen, går jeg som kristen en smule desorienteret omkring. Virkeligheden er momentvis så morsomt absurd, at den bliver uvirkelig. Interessant tv, men ikke virkelig. Synd for standup-comedians og andet revyfolk - det ville have været en pragtfuld ide til deres forestillinger, hvis det ikke havde fundet sted i virkeligheden: vores statsminister med sorgfuld mine på pilgrimsgang til Rom. Kardinal Godfried Danneels, den mest populære hest på de internationale bookmakers liste. Den nyeste trend blandt yngre mennesker: fremt at skydive på Peterspladsen. Knib mig lige i armen.

Det er ikke fordi jeg ikke morer mig, men min kristne identitet bevirker dog, at jeg til syvende og sidst sidder og smiler lidt skævt til dette pavelige spektakel. Faktisk er det især evangeliefortællingerne som forhindrer mig i uhammet at lade mig rive med ved denne mondiale højmesse, hvorved vor kirkes leder bliver ledsaget til sit sidste hvilested med på tribunens ærespladser konger og dronninger, prinser og præsidenter, statsministre, multimillionærer og sheiker. De Forenede Staters præsident og Irans præsident sidder broderligt ved siden af hinanden, mens de viser den religiøse verdensleder, deres spirituelle kollega, den sidste ære. Ven og fjende forenet i en liturgisk fejring, i en forræderisk fred. En guddommelig practical joke, som Gud har mistet kontrollen over.

Men man spørger alligevel sig selv, hvordan det har kunnet komme så vidt.

Det får mig til at tænke på den øvelse man nogle gange bruger ved kommunikationskurser for at vise, hvor svært det er at give et budskab "rent" videre: man lader en ligegyldigt hvilken sætning gå rundt i en kreds ved at folk hvisker den fra øre til øre. Man begynder med "Har du nu husket at lukke katten ud?" og efter en ni ti ører resulterer det i "Er Bush ikke et slags gud?". Er det også gået sådan til med vores tradition? Det begynder med en outlaw på et æsel, en foregangsmand i en politisk

befrielsesbevægelse, eftersøgt og til sidst ogske os om. Om hvilket lederskab en messiansk

bevægelse i dag foretrækker og har brug for. Eller hvordan vi, i Jesus af Nazaret og hans bevægelses fodspor, skal omgås magt og skal fordrive vekselenerne fra vores egne templer. Dertil har vi fået overleveret ord, retningslinier, som nok skal fortolkes, men i princippet er helt klare og, takket være Bøgernes Bog, også "hviske-bestandige": lad lederskabet blandt os være anderledes end det verdslige lederskab, fordi vi kender til et andet fædreland, hvor retfærdigheden hersker. Fordi vi lever med mindet om et moderland, hvor menneskelighed er grundlov. Vi har en anden Gud end Baal. En anden konge end "mand og magt" - og høre, der er trænet i at øve ret over for de mest sårbare.

Elke Vandeperre er koordinator ved Værksted
for Teologi og Samfund i Antwerpen

Oversat fra nederlandsk af Herman van

Tooren fra To pope or not to pope i Roodkoper, Tidsskrift for kultur, religion
og politik, Amsterdam, maj
2005.

VEOK's

Nyhedsmails udsendes til de medlemmer, hvor vi kender e-mail adressen.

Hvis

du ikke ønsker at modtage disse mails fremover, så giv os venligst
besked.

Adressen står nederst på dette brev.

Nyhedsmail'en vil også

kunne læses på vor hjemmeside: www.VEOK.dk

Orientering fra formand og

bestyrelse vil fortsat blive sendt i nyhedsbreve,

som tilgår alle foreningens

medlemmer per e-mail eller post.

Indholdet i de breve og meddelelser, der

bringes i VEOK's nyhedsmail,

er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens

holdninger.

Henvendelse

til redaktionen af VEOK's nyhedsmail:

Monique Buch, ansvarshavende

Madvigs

alle 12

1829 Frederiksberg C

Tlf: 3324 3040 -

FamBuch@DBmail.dk

Foreningen

VEOK - Vi-Er-Også-Kirken - www.VEOK.dk

Formand: Kristine Fog-Morrisette,

Møllehaven 28, 3550 Slangerup -

Formand@VEOK.dk
