



**VI ER OGSÅ KIRKEN** - en forening af katolikker

**VEOK's Nyhedsmail nr. 65**

24-mar-2009



Published 2009-03-24 10:06

## **Katolikker raser mod paven**

### **Moderate og reformivrige katolikker ryster på hovedet**

»Jamen, vi ryster da på hovedet og tænker, at det er helt galt.«

**Kaare Rübner Jørgensen, formand for 'Vi er også kirken'**

»Jamen, vi ryster da på hovedet og tænker, at det er helt galt.« Kaare Rübner Jørgensen er mindre end begejstret for den nuværende pave.

Kaare Rübner Jørgensen er også katolik. Han er formand for den organisation, der på dansk hedder 'Vi er også kirken' – internationalt er den kendt som 'We are Church' – og som arbejder for at modernisere den katolske kirke.

Og organisationen ser med tristhed på den stadig bredere kløft mellem den officielle katolske kirke og de tæt ved en milliard troende katolikker verden over. En kløft, som pave Benedikt siden sin tiltrædelse for fire år siden ikke har gjort mindre.

»Han ser sig selv som en kustode, der skal bevare kirken, præcis som den har været. Men det er hans forgænger, pave Johannes Paul den anden, der virkelig har skabt splittelsen. Han var stærkt konservativ, og den kurs har pave Benedikt fortsat,« siger Kaare Rübner Jørgensen.

Han ser flere årsager til, at splittelsen nu er synlig, også for ikke-katolikker.

»Det omgivende samfund kan have ændret sig, trods alt bruger flertallet af katolikker prævention, selv om paven forbyder katolikker at gøre det. Der er klart en autoritetskrise, og det har der været siden 1968, da den daværende pave Paul VI helt uventet sagde nej til at tillade p-piller,« siger han.

»Men det kan også være en slags ubevidst signal til Vatikanet om, at den næste pave skal være mere i harmoni med samfundet omkring ham,« siger Kaare Rübner Jørgensen og forudser, at pave Benedikt højst har fire år tilbage i sit embede. Dermed er der allerede nu en magtkamp i gang i den katolske

kirke, der har enorm indflydelse – blandt andet eget sæde i FN.

»Og så er det også en mulighed, at katolikkerne nu føler et større behov for at kunne forstå og være i harmoni med deres pave. Religionen er begyndt at betyde mere, og derfor betyder det også noget, at det religiøse overhoved er en person, man respekterer,« tilføjer han.