

Kaare Rübner Jørgensen svarede i Kristeligt Dagblad 25. maj 2009:

Lige hjemkommet fra en international katolsk græsrodkongres i London ser jeg, at Torben Riis har fyret en gevaldig salve af mod mig i Kristeligt Dagblad den 9. maj.

Desværre for ham synes det dog at være løst krudt, han havde i bøssen, så angrebet kan kun betragtes som et spil for det biskoppelige galleri. At skyde igen har jeg ikke den store lyst til, men der er dog et par punkter, som kan være relevante at kommentere.

Det første er, at nok gentog biskopperne i 1968 pave Paul VI's opfattede af sex, men de lod dog samtidig folk selv tage stilling til, om de over for deres samvittighed kunne forsvare at bruge prævention eller ej.

Det er dette samvittighedens primat, der er "ånden fra konciliet", men det har Riis selvfølgelig ikke forstået, for han har ved mere end én lejlighed demonstreret sin manglende historiske interesse og viden.

Derfor tager han også fejl, når han taler om "vor tid amputerede seksualsynter, der adskiller reproduktion og seksualitet og dermed alt for let forfalder til at reducere seksualiteten til konsum og nydelse", for siden tidernes morgen har mennesker haft dette "reducerede" syn på sex. Ved at forbyde enhver seksuel handling, der ikke kan føre til undfangelse, er det nok snarere kirkefædre og middelalderlige teologer, som har haft en om ikke amputeret, så stærkt forenklet seksualopfattelse. Hvorfor han med djævelens vold og magt vil opretholde den, forstår jeg ikke. Hvad er han bange for?

At Riis betragter mig som frafalden og i sin kvide for at forstå mine "hadefulde" avisindlæg søger hjælp hos Ratzinger, siger vist mere om ham end om mig.

De mange frafaldne katolikker, jeg har kendt i mit liv, lever da heller ikke op til det 1800- og tidlige 1900-tals billede, den gode kardinal og nu pave tegner af dem. Tværtimod vil jeg sige, for de er nærmest ligeglade med den katolske kirke.

Det er jeg ikke, så derfor bliver jeg ved med at kæmpe for at få en kirke, hvor det er de troende og deres liv, der står i centrum. Kort sagt: en kirke med et menneskeligt ansigt.

Kaare Rübner Jørgensen
25. maj 2009