



Den Katolske Kirke i Danmark - Bispedømmet København har 16-sep-09 meddelt:

Pastor Georg Uttenthal Nibler afgang ved døden

I går aftes, den 15. september, kort efter kl. 19:00, afgang p. Nibler ved døden på Gentofte Hospital.

Pastor Nibler havde meldt sig til præsteretræten på Magleås, men udsatte sin ankomst på grund af et lægebesøg. Efter flere forgæves opkald til hans bopæl blev Gentofte Hospital kontaktet. Her kunne man meddele, at p. Nibler var afgang ved døden.

Pastor Georg Uttenthal Nibler var født den 2. december 1938 og blev præsteviet den 5. juni 1966. Efter en kort tid som 2. præst ved Domkirken blev han 2. præst, og senere sognepræst, ved Sct. Knud Lavards kirke i Lyngby. Her virkede han frem til 2002.

Udførlig nekrolog og meddelelse om begravelse bringes senere.

Berlingske Tidende og Kristeligt Dagblad bringer 19-sep-09 følgende mindeord:

Mindeord om pastor Georg Uttenthal Nibler

Meddelelsen om pastor Georg Uttenthal Nibler pludselige bortgang berører mange mennesker dybt. Nibler – som han blot blev kaldt – nåede, af mange årsager, at blive en fabel i sit liv som katolsk præst. Han var Katolik og Kristen med stort K. Han prøvede oprigtigt og bogstaveligt at efterleve det eksempel Jesus har givet os på alle områder, og gav gerne sin sidste skjorte til sin næste som havde det behov. Han brændte for en sag og satte alt andet til side for at nå målet. Derfor kunne han forekomme provokerende og kompromisløs på nogle, men det var altid uegennyttigt og i den gode sags tjeneste.

Han havde ikke meget til overs for de "allerede frelste", men koncentrerede sig om at få udbredt det kristne budskab til andre mennesker, især de unge, på en nutidig måde så de kunne forstå det. Hans noget utraditionelle messer og gudstjenester bidrog til at vække



VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker

www.veok.dk

interesse hos kirkefremmede. Han var til stor inspiration for de unge som han mødte på deres vilkår. Gennem historier og ved sit eksempel forstod at gøre kirkens lære nutidig og forståelig for de unge. De elskede ham for det.

Han tog sig også af de mennesker vi andre har svært ved at takle: de hjemløse og narkomanerne. Han etablerede væresteder og indsamlinger ligesom han bidrog med alt hvad han ejede og havde. Denne indsats blev mere påskønnet af de sociale myndigheder end af den etablerede kirke.

Ligesom Jesus provokerede sine omgivelser med sine meninger og handlinger, kom Nibler ofte på kant med den etablerede katolske kirke. Det kulminerede da kirken fratog ham hans mangeårige embede som sognepræst ved Skt. Knud Lavard kirke, hvormed man i en sen alder trak gulvtæppet væk under hans livsopgave og virkefelt. Han følte sig forladt og svigtet af den kirke han havde viet sit liv, men troen på Gud beholdt han uændret til det sidste.

Vi er mange der vil savne Niblers utraditionelle og tankevækkende væremåde, og vi vil aldrig glemme ham.

Æret være hans minde.

Bent Raith
Direktør
Marbækvej 8
4050 Skibby

*Bent Raith var formand for forvaltingsrådet og senere menighedsrådet ved Skt. Knud Lavards Kirke i 1970'erne.
Bent Raith var medstifter af VEOK og er fortsat medlem af bestyrelsen.
Bent Raith har været skolekammerat med Nibler.*