



VI ER OGSÅ KIRKEN

- en forening af katolikker

www.veok.dk

Nyhedsmail nr. 85
23-mar-2010

- Tid til katolsk selvransagelse

Den katolske biskop i Danmark virker totalt uvidende om, hvad der rører sig blandt lægfolket, skriver Hans Riese

Indlæg i Kristeligt Dagblad 18-mar-10

I forbindelse med den kommende påske er vi nu godt og vel gennem halvdelen af fastetiden, hvor vi hver især grunder over vort gudsforhold og vort forhold til næsten. Vi reflekterer over tingenes tilstand og forsøger at forbedre os.

Som katolik forekommer påskeforberedelsen imidlertid at være blevet vanskeligere gennem de senere år, og 2010 er desværre ingen undtagelse. Forberedelsen overdøves af Kirkens stærkt kritisable adfærd og totale mangel på vilje og evne til selvransagelse.

Pædofili er i sig selv afskyeligt, men når det foregår indenfor Kirken og med den kirkelige ledelses viden, er det simpelthen ubærligt. Endnu værre er dog at Kirkens ledere ikke i tilstrækkeligt omfang selv tager initiativ til at rette op på tingene. Såvel internationalt som nationalt svigter Kirken, når den kun reagerer som følge af udefra kommende pres.

Gang på gang opleves det, at Kirkens ledere ikke lytter til omverdenen og ikke forstår den. Halvhjertede undskyldninger og bortforklaringer under henvisning til samfundsudviklingen er ynkeligt og langt fra godt nok. Hvad der er brug for er, dels en fordomsfri undersøgelse af, hvordan uacceptable miljøer og lumre subkulturer i kirkeligt regi opstår, dels klare udmeldinger baseret på selvransagelse og vilje til at ændre opfattelse og adfærd.

I Danmark mangler vi en leder, som står frem og er et forbillede for os. Jeg ved ikke, hvem det er der rådgiver biskop Kozon, men det synes som om, biskoppen er totalt uvidende om, hvad der rører sig blandt lægfolket. Mange har mistet tilliden og tiltroen til Kirkens ledere her forstået som biskopper, ærkebiskopper, kardinaler og Paven selv. Lægfolket er ikke blinde og døve endsige uvidende og ikke reflekterende. Tværtimod. Resultatet bliver derfor, at lægfolket i stigende grad ikke lytter, når ledelsen udtaler sig om dette og hint.

Andre eksempler på kirkeledelsens kritisable holdninger er henvisninger til vanskeligt verificerbare videnskabelige undersøgelser bl.a. vedr. dels det tvungne cølibats mulige negative virkninger dels kondomers manglende evne til at beskytte mod kønssygdomme. En afvisning af videnskaben og uvilje mod en fordomsfri analyse gør det overordentligt vanskeligt for den enkelte at bevare respekten for og tiltroen til ledelsen.



VI ER OGSÅ KIRKEN

- en forening af katolikker

www.veok.dk

De kirkelige lederes adfærd vidner om hykleri og udtalt ringeagt for Kirkens medlemmer. Var der tale om en hvilken som helst anden organisation, er jeg overbevist om, at ganske mange ville genoverveje deres medlemskab. Rundt omkring i menighederne tales der stadig hyppigere om, hvordan man kan gentænke kirkens organisation.

En organisation, der er så hierarkisk og selvtilstrækkelig opbygget med ledere, der agerer som enevældige fyrster, og som ikke forstår samtiden, nedbryder som nævnt tilliden hos lægfolket og knuser dermed det fundament, der er grundlaget for Kirkens eksistens.

Vi lever i et åbent samfund og kan ikke bruge en organisation, som lukker sig om sig selv i egen selvtilstrækkelighed. Tværtimod har vi behov for visionære ledere i en organisation, som er åben for dialog og kritisk analyse.

Lægfolket ønsker ikke en splittelse, men efterlyser en reform. hvor Kristi lære fastholdes i rammer der tilsikrer, at budskabet ikke forvanskes eller overhøres som følge af ledere, der arrogant tillader sig at fastholde en organisation med en uhensigtsmæssig struktur.

De af os, der lever i en velfungerende menighed, er naturligvis taknemmelige for dét. Men det ændrer ikke ved det faktum, at vi i Danmark på nationalt plan har brug for en leder. En leder der tør lytte, som ikke er følgagtig og som har viljen og evnen til at træde frem og sige fra, når det er nødvendigt - selv om det ikke umiddelbart måtte være, hvad Rom ønsker at høre.

Kort sagt en leder som er parat til at gøre en forskel. Mon biskop Kozon kan og vil være sådan en leder for os katolikker i Danmark?

*Hans Riese, tidligere personaledirektør,
Smedegade 2,
4000 Roskilde
Tlf.: 4632 4628
E-mail: elohariese@privat.dk*